

Bisdom Berichten



Oktober 2016 Wereldmissiemaand Filipijnen GETUIGEN VAN GODS BARMHARTIGHEID

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filipijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filipijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

De armoede in de Filipijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filipijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 'Tuluyan', waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Help onze medegelovigen in de Filipijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.

Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

22 september Inspiratieavond Nieuwe Initiatieven WORD WIJZER VAN ELKAAR!



Op donderdag 22 september 2016 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe opnieuw een inspiratieavond voor iedereen die eens iets anders, iets nieuws in de parochie wil organiseren. De avond is bestemd voor locatieraden, parochiebestuurders en actieve parochianen in de regio Drenthe en Groningen. De plaats van samenkomst is de Parochiezaal van Emmerschans, De Schanswal 4, 7823 TJ Emmen. Tijd 20.00-22.00 uur.

In zijn pastorale brief 'De jaren van de Waarheid' heeft bisschop De Korte ons uitgenodigd om met onze parochies nieuwe vormen van katholiek leven te bewandelen. Op allerlei plekken in ons bisdom zijn in de afgelopen jaren al kleine en wat grotere initiatieven genomen om katholieken op een andere wijze aan te spreken en te activeren. Vaak zijn deze projecten prima geschikt om ook in andere parochies uit te proberen. Daarom willen we deze initiatieven met elkaar delen.

Wat gaan we doen? Tijdens de inspiratieavond zullen mensen uit verschillende parochies hun projecten kort aan ons presenteren en zo kunnen we met elkaar nieuwe initiatieven uitwisselen.

De volgende projecten komen aan de orde:

- * Katholieke Alfacursus (Coevorden e.o.)
- * Soeperzondag (Heilige Drie-eenheid)
- * Help ik geloof! Wat nu? (H. Franciscus van Assisi)
- * Eten wat de pot schaft (H. Kruis)
- * Gespreksgroep 50+ (Heilige Drie-eenheid)
- * Neem je oma mee! (H. Kruis)
- * Projectkoor Sint Frans (De Goede Herder)
- * En nog ander projecten die u/jij misschien zelf aandraagt.....

Graag even vooraf aanmelden bij Lisette Winter van het vicariaat Groningen-Drenthe: 050-406 5888 of e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

29 oktober 2016

KERKMUZIEKDAG SAN SALVATORKERK GRONINGEN



Op zaterdag 29 oktober zal in de San Salvatorkerk te Groningen door de NSGV een kerkmuziekdag georganiseerd worden. Deze zal in het teken staan van Advent en het is de bedoeling dat we de dag gaan afsluiten met een gezamenlijke viering, waarbij we de liederen die we overdag hebben geleerd gaan gebruiken. Dit alles zal plaatsvinden in de vorm van een gezamenlijke repetitie.

Bent u koorlid? Van harte welkom! U mag met uw hele koor komen, graag zelfs, maar door de opzet van de dag is het ook geen enkel probleem als u 'in klein bestek' of zelfs alleen aanwezig bent.

Bent u organist? Ook van harte welkom! U mag uiteraard meezingen, maar als u wilt mag u ook één van de gezangen in de viering voor uw rekening nemen. U wordt op deze dag uitgenodigd om in een workshopachtige setting met collega-organisten bijeen te komen!

Bent u dirigent? Ook aan u hebben we gedacht. Onder leiding van een ervaren collega-dirigent bieden we ook u een workshop aan rondom het verbeteren en aanleren van gezangen. Voor koffie wordt gezorgd, wel vragen we u om zelf uw lunchpakketje mee te nemen.

Ontvangst vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur. De afsluitende viering zal omstreeks 15.00 uur beginnen zodat eenieder rond 16.00 uur onderweg kan zijn naar huis, hopelijk terugkijkend op een zeer geslaagde kerkmuziekdag!

Aanmelden voor deze dag kan bij Lisette Winter van het bisdom via e-mail l.winter@bisdomgl.nl of telefoon 050-406 58 88.

Weekend 10-11 september

BIJZONDERE ACTIVITEITEN ST. VITUSKERK BLAUWHUIS



Een van de kerken die aangemeld is voor het Nationaal Monumenten weekend 2016 is de, vorig jaar geheel gerestaureerde, Sint Vituskerk (1871) van Blauwhuis. De restauratie is toen feestelijk afgesloten met het plaatsen van twee windvanen en een theatervoorstelling op de steigers.

De restauratiecommissie en locatieraad zijn trots op het resultaat en willen dat graag met u delen. Zondag 11 september 's morgen half tien is er een bijzondere viering met pastoor Peter van der Weide als voorganger en met medewerking van het Cecileakoor en Fanfare Blauwhuis.

Het gehele weekend wordt u, door middel van een speciaal gemaakte presentatie en rondleidingen, geïnformeerd over de symboliek in de fraaie, door architect Pierre Cuypers ontworpen, kerk. U bent van harte welkom. In augustus publiceren we het volledige programma op www.blauhus.nl

Graag tot ziens, namens de werkgroep Monumenten Weekend Blauwhuis en siccorypma@home.nl